



Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com
27^e jrg. nr. 9 – 19 oktober 2024

Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken
De volgende aflevering verschijnt 19-11-2024
Voor parochianen is dit blad gratis
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

HH Missen vanuit H. Petruskerk zijn via Live-Stream te volgen
www.rk-kerken-sittard.nl
Vanuit de H. Hartkerk in Overhoven
www.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream

Woord van de deken

Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen en Allerzielen zijn gedachtenissen die al heel lang bestaan in onze kerk. Ze komen uit de traditie van de eerste kloosters. De heilige Benedictus – de grondlegger van het Westerse monnikendom – deelt het kerkelijk jaar op in twee grote delen: de tijd tussen Pasen en Allerheiligen en die vanaf Allerheiligen tot Pasen. Pasen en Allerheiligen hebben álles met elkaar te maken. Pasen is het feest van de Verrijzenis van de Heer, Allerheiligen het feest van de ‘aankomst’ in de hemel van hen die Christus zijn nagevolgd: de heiligen die zijn opgenomen in de hemel als vrucht van de Verrijzenis van Christus.



Het feest van alle heiligen wordt gevold door de gedachtenis van de overledenen, Allerzielen. We gedenken hen die van ons zijn heengegaan maar niet officieel ‘heilig’ zijn verklaard maar waarvan we geloven dat ze in de hemel zijn.

In de geloofsbelijdenis spreken we uit dat we geloven in de ‘gemeenschap van de heiligen’. Dat betekent dat we geloven dat onze kerkgemeenschap gróter is dan de mensen die hier op aarde leven. Ook zij die ons in de dood zijn voorgedaan naar de hemel, blijven lid van de kerkgemeenschap. Zij zijn onze voorsprekers, zij bidden voor ons maar wij kunnen ook voor hen bidden!

Maar daarmee raken we een ‘gevoelig’ punt aan. Waarom zouden wij voor onze overledenen bidden als ze al in de hemel zijn? Ons katholieke geloof belijdt dat voor een overledene soms nog een ‘loutering’ nodig is voordat we helemaal rein voor God kunnen verschijnen. Daarvoor hebben we een ‘gevaarlijk’ woord: het vagevuur. Dat is werkelijk een heel ongelukkig woord. Is het iets ‘vaags’ van ‘vuur’? Zeker niet! Het Latijnse woord voor vagevuur is ‘purgatorium’: zuiveringsplaats: een tijd van ‘wachten’ op het grote moment dat we – geheel zuiver – God mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Maar daarmee komen we tegelijk in een spagaat want na de dood bestaat er geen ‘tijd’ meer. Misschien zouden we het als volgt inzichtelijk kunnen maken: na de dood is ons diepste ‘ik’, onze persoonlijkheid, onze geest, onze ziel in staat God te zien zoals Hij is, komen we in het allerdiepste ‘contact’ met God, de Liefde zelf. In het licht van de Liefde zien we ons eigen leven met al zijn goede en minder goede dingen. En dat stralende licht vindt in zekere zin een beoordeling plaats. Het is niet God die ons straft voor de dingen die we fout gedaan hebben, we zien van onszelf of wij ‘passen’ bij zijn Liefde. Omdat God de mens als vrij wezen heeft geschapen staat het ons vrij zijn Liefde te aanvaarden (hemel) of volledig af te wijzen (hel). Maar in het licht van de Liefde zien we ook onze fouten en mogen die aan Gods vergeving toevertrouwen (vagevuur). Dat is de reden waarom wij voor onze overledenen kunnen en moeten bidden: dat ze in staat mogen zijn ondanks hun fouten zich geheel aan Gods liefde te geven.

Een grote waarde kennen gelovigen toe aan het opdragen van heilige Missen voor de overledenen. De ‘vrucht’ van het heilig Misoffer (we noemen het de ‘intentie’) komt ten goede aan de overledenen. Zo laat ik jaarlijks een H. Mis opdragen voor mijn overleden ouders. Niet omdat ik bang ben dat ze nog niet in de hemel zijn, niet omdat ik het waardevol vind om aan hen te blijven denken, maar om hen ieder jaar opnieuw toe te vertrouwen aan Gods liefde. Ik heb daarvoor een ‘stichting’ gemaakt in de Munsterkerk in Roermond: gedurende 20 jaar wordt er jaarlijks in hun voormalige parochiekerk een H.

Mis voor hen opgedragen. En op hun verjaardag en hun sterfdag draag ik zelf een H. Mis voor hen op. Onzin? Voor mij niet! Ook in mijn testament reserveer ik een bedrag om na mijn dood H. Missen op te dragen. Ook ik ben niet volmaakt...

De voorspraak van alle Heiligen, het bidden voor de overledenen: een kostbaar erfgoed in ons katholieke geloof dat verloren dreigt te gaan! Laten we zuinig zijn op onze kostbare parels: hemel en aarde zijn met elkaar verbonden!

R. Merckx, pastoor-deken

OVERLEDENEN 2023-2024

Hier volgen de namen van al degenen van wie wij – na een kerkelijke viering – in het afgelopen jaar in onze parochie en gemeenschap afscheid hebben moeten nemen. Hun namen worden genoemd in de Missen van Allerheiligen en Allerzielen.

Paula Bollen-Brouwers	83 jaar	Corrie Aarssen-Schmitz	91 jaar
Toon Tacken	93 jaar	Piet IJzendoorn	94 jaar
Gerard Pörteners	60 jaar	Margriet Claessen-Heijnen	93 jaar
Pieter van 't Blik	74 jaar	Nico Colaris	83 jaar
Bertien Schreurs-Dreessen	86 jaar	Marisa Kamps-Cristofoli	92 jaar
André Heiligers	86 jaar	Sjef Schurgers	62 jaar
Nic Beckers	86 jaar	Nick Thissen	84 jaar
Riet Voets-Kempen	86 jaar	Miny Dieteren-Driessen	92 jaar
Annie Beusen-Vaessen	76 jaar	Marlies Coenemans-Lemmens	75 jaar
Truus Schreurs-Aarns	88 jaar	Sien Ramakers-Manten	78 jaar
Sophie Prevos-Moreau	89 jaar	Tilla Rademakers	82 jaar
Mia Daniëls-Braam	91 jaar	Franz Fuchs	89 jaar
Marian Janssen-Schins	55 jaar		



BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI

H. Mis: maandag t/m vrijdag: 7:00 uur
zaterdag, zondag en hoogfeesten: 9:30 uur

Eucharistische aanbidding: 1^e vrijdag: 13:30 – 17:00 uur
alle zondagen (niet na de 1^e vrijdag): 13:30 – 17:00 uur

Biechtgelegenheid (Nederlands, Duits): dinsdag van 10:30 uur - tot 12:30 uur:

Bidders/bezoekers zijn welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te steken. Buiten de mistijden: aanbellen aan de voordeur of aan de deur naast de kapel!

1 - 3 november 2024

Ignatiaanse retraite in stilte

'Bidden met de Bijbel'

Meer informatie:

Rob Polet: polet.elc@jezuieten.org tel 06 27 25 67 30

22 - 24 november 2024

Bezinningsdagen voor jonge gelovigen van 30 – 55 jaar

Wie op God hoopt wordt niet teleurgesteld

In een wereld vol onrust, onzekerheid en vragen laat ons de deugd van de hoop de blik op God bewaren. Daarin vinden wij echte houvast voor ons leven. Naar aanleiding van het thema van het Heilig Jaar 2025 verdiepen wij ons in de goddelijke deugd van de hoop.

Begeleiding: **Pastoor Martin Otto**, Limbricht

Begin: Vrijdag, 17:00 uur, Sluiting: Zondag, 16:00 uur

Kosten: € 156,00 Korting mogelijk voor werkelozen, studenten, ...

Zaterdag 14 december 2024 (10 - 16 u)

Bezinningsdag in stilte

De aartsvader Isaak (Gen 26)

Inleider: **Dr. Bernhard Hegge**, Spiritueel Rolduc

Kosten: € 22,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)

Elke woensdag (tenzij anders aangegeven)

Bijbelavond

Verdieping - Samen met de zusters duiken we in de Bijbel. Wat heeft de Bijbel mij te zeggen? Hoe kan ik dit in het dagelijks leven toepassen?

Begin: 19:00 uur

Kosten: Vrijwillige bijdrage

Meer informatie en inschrijving (als het kan, per email)

email: reginacarmelizrg@gmail.com

telefoon: 06 39 45 94 33 (**ma. t/m za.: 10:15-10:45 u, 12:15-16:30 u, 18:30-20:00 u**)

Post: Zr. M. Gisela, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard

Een zaterdag in de maand

Lekenorde van de Karmel



Ook de leken kunnen in het roepingsideaal van de Theresiaanse Karmel instappen. Zij maken ten volle deel uit van de grote Karmelfamilie en zijn een onmisbaar element voor de aanwezigheid en de uitstraling van de Karmelspiritualiteit in de wereld. Midden in de wereld, in familiekring, in het beroepsleven, ... beleven zij de Liefde tot Christus en hebben een bijzondere verering voor Maria.

Informatie: Jo en Ria van den Elzen, jlcvandanelzen@gmail.com

Derde woensdag van de maand

Karmelfamilie

Onze Karmelfamilie wil leven in de Karmelspiritualiteit en in de geest van de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Als leden van een familie willen wij elkaar, in naam van God, ondersteunen in geestelijk opzicht en in de dagelijkse beslomeringen en willen we in levendige verbinding met de zusters van de Carmel D.C.J. leven.



God in allen zien, God in allen dienen, God in allen beminnen.

Informatie: Rini van de Geer, 06 13 06 46 08, hatmjoosten@hotmail.com

Elke vrijdag

Gebedsmorgen van de Father Prayers

Jezus zei: 'Daar waar er twee of meer in Mijn naam verenigd zijn, daar ben Ik in hun midden.'

De grote genade van Biddende Vaders is het samenzijn van mannen, die niet alleen voor zichzelf bidden, maar ook voor elkaar en voor hun echtgenote en kinderen vanuit het besef

dat God hen liefheeft, nog meer dan zij zelf kunnen. Zij bidden dagelijks voor andere mannen, zodat zij hun maskers afleggen, sterk staan in hun geloof, iedere verzoeking kunnen weerstaan, hoe moeilijk ook, en mensen worden van gebed.

Informatie: Ben Scholte, 046 451 91 39, bjscholte@hotmail.com

Om de 6 weken op dinsdag

Maria Mater Kring

In de **Maria Mater Kringen** ontmoeten r.-k. vrouwen elkaar rondom de Moeder van de Heer, Maria. Er is een inleiding op een Bijbeltekst, eucharistische aanbidding, gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen, een eucharistieviering, het Maria Mater Kringgebed wordt gebeden en er komt een spreker die een onderwerp behandelt op het raakvlak van Kerk en samenleving.



Informatie: Greet Daatselaar, 0475 30 16 27 greetdaatselaar@gmail.com

Overleden

3 september 2024	Marlies Coenemans-Lemmens, Berkenlaan 27	†75 jaar
8 september 2024	Tilla Rademakers, Burg. Schrijenstraat 7	†82 jaar
11 september 2024	Sien Ramakers-Manten, Smithlaan 151	†78 jaar
13 september 2024	Franz Fuchs, Kerkplein 20	†89 jaar



Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer



Gedoopt

Valentino Zelissen	<i>Petruskerk</i>	31 augustus 2024
Isabella Stevens	<i>Petruskerk</i>	7 september 2024
Dylano Kustjens	<i>Petruskerk</i>	8 september 2024
Sophie Diphooorn	<i>Petruskerk</i>	22 september 2024
Mano de Villers	<i>Petruskerk</i>	6 oktober 2024

Van harte welkom in onze parochiegemeenschap!

AANBIDDING VAN ALLERHEILIGST SACRAMENT

Maandag t/m zaterdag na de ochtendmis

We nodigen u van harte uit om eens samen met de priesters een half uur rustig te bidden bij het uitgestelde Allerheiligste. We doen dat aansluitend aan de ochtendmissen.



OPEN KERK



Op donderdag 31 oktober, (en 5 december), verzorgt de Kom melgemeenschap uit Maastricht Open Kerk in de Michiel van 10.30 tot 12.00u. U bent van harte welkom om een kaarsje op te steken, te bidden, te luisteren naar de muziek en de zegen van de priester te ontvangen. Loop eens binnen: het zal u goed doen!

Algemene aanbevolen gebedsintenties

Oktober: Voor een gezamenlijke missie Bidden wij dat de politieke leiders ten dienste staan van hun volk, zich inzetten voor de integrale menselijke ontwikkeling en het algemeen welzijn, zich bekommeren om degenen die hun baan hebben verloren en voorrang geven aan de armsten.

November: Voor degenen die een kind hebben verloren Bidden wij dat alle ouders die rouwen om de dood van een zoon of dochter steun vinden in de gemeenschap en door de troost van de Heilige Geest vrede van hart krijgen.

In verband met de stookkosten...

Rond 1 november (tot Pasen) maken we de 'overstap' naar het winterrooster.

- De zaterdagavondmis van de Petruskerk verhuist naar de Michielskerk (nieuw!!)
- De weekdagmissen verhuizen naar de Michielskerk
- De zondagsmis van de Basiliek verhuist naar de Michielskerk

Kijk bij het overzicht van de misintenties wanneer dit precies gebeurt

Parochie H. Petrus en H. Michaël – Sittard



St.-Petruskerk: Kerkplein, St.-Michielskerk: Markt

Deken R. Merckx, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

kapelaan J. Guerrero, Kloosterplein 10, ☎ 06 19561396

Past. Broeksittard, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard

NL51 INGB 0001 0325 40ofNL98 RABO 0147 6036 76

NIEUWKOMERS WELKOM! Onze deken, pastoor, kapelaan, diaken en welkomstgroep heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom! Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd? Of gaat u naar elders? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en tel.nr.door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, ☎4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard, ☎4519039. Dank u!



AANMELDING HUWELIJKEN

Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum!

H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan en wilt u toch de H. Communie ontvangen? Op vrijdag 1 november wordt de H. Communie rondgebracht! U kunt zich opgeven via het secretariaat. We komen graag!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 30 november 2024 t/m 11 januari 2025. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn **vòòr maandag 18-11-2024** op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via ☎ 4512275- of via mail-adres:kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard op **NL 98 RABO 0147 6036 76** o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 19 oktober

18.00u Voor Paul en Enny Schlössels-de Heus; gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst voor Tilla Rademakers, Sien Ramakers-Manten, Marlies Coenemans-Lemmens en Franz Fuchs

Zondag 20 oktober 29^e Zondag door het jaar Wereldmissiedag

11.00u gestpljrd voor de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar echtgenoot; voor de overledenen van de familie Landuijt-Willems; voor de overledenen van de fam. Hendrik Dieteren-Rutten uit dankbaarheid(D); pljrd. v.Maria Smeets (D)

Maandag 21 oktober

8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D)

Dinsdag 22 oktober

8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D)

Woensdag 23 oktober

8.30u tot lof en zegen aan de Heer (D)

Donderdag 24 oktober

8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie

Vrijdag 25 oktober Verjaardag van de wijding van de Petruskerk

8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld

Zaterdag 26 oktober

18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. Krux; mgr. Harrie Smeets; nadienst voor Franz Fuchs

Zondag 27 oktober 30^e Zondag door het jaar

11.00u voor de wereldvrede

Maandag 28 oktober HH. Simon en Judas, apostelen

8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen

Dinsdag 29 oktober

08.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D)

Woensdag 30 oktober

08.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D)

Donderdag 31 oktober

08.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D); gestev v.overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis

Vrijdag 1 november Hoogfeest van Allerheiligen

8.30u ev. v zielenrust van de overleden leden vd familie Simonis-Tummers; plev levende en overleden leden van het Acolietencollege St. Petrus; gestpljrd overl ouders Wim en Johanna Fabus-Könings en zoon Jo; voor overl. ouders Moonen-Pollmeijer en Halmans-Claessen en voor Hub Moonen

Er is om 18.30u een H. Mis van Allerheiligen in de Hof van Serviam, Haspelsestraat

Zaterdag 2 november Allerzielen Gedachtenis van alle overleden gelovigen

9.00u H. Mis in de Michiel

19.00u (*met Canticorum*) voor alle overleden parochianen; De namen van de overledenen sinds vorig jaar Allerzielen zullen worden genoemd. Voor hen wordt een kaarsje opgestoken.

pljrd v Jan en Miny Reijnders-Kuijpers en v overledenen vd fam. Reijnders-Kuijpers; gestplev v de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; mgr. Harrie Smeets

Zondag 3 november 31^e Zondag door het jaar Hubertusmis *Hubertusbroodzegening (met jachthoorn-ensemble)*

11.00u pljrd voor Bèr Lejeune gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad; plev Maria Josephina Robertz; gestplev v ouders Martijn en Lie Canisius-van Leeuwen en hun dochter Marion; gestplev v Hans Gerards en zijn ouders Jeu en Mia Gerards-Schoonus; gestplev voor zielenrust v past-deken mgr Ben Janssen, de zielenrust van zijn ouders, de echtelieden Janssen-de Ponti, en de zielenrust van zijn broer en zusters; voor de zielenrust van Louise Janssen-Wieling

15.00u Gravenzegening Algemene Begraafplaats Vrangendael/Lahrstraat

15.00u Urnenzegening RK Urnenhof

Maandag 4 november H. Carolus Borromeüs

8.30u voor Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna Cremers en voor Theodoor en Gertruda Fijen; ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D) *Deze H. Mis wordt opgedragen door de bisschop die een werkbezoek brengt aan het dekenaat Sittard.*

M.i.v. 9 november zijn de avondmissen van zaterdag (18.00u) in de Michielskerk

Zondag 10 november 32^e Zondag door het jaar

10.00u *Oecumenische Gebedsdienst Klaproosdag (met Petruskoor en Philharmonie)*

11.30u (let op afwijkende tijd!) (*met Schola Cantorum Sittardiensis*)

gestplev v de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; mgr. Harrie Smeets

Zondag 17 november 33^e Zondag door het jaar (*Petruskoor*)

11.00u plzwd voor Franz Fuchs; ; gestplev v de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; plev ter nagedachtenis van Ria Roodenburg

Zondag 24 november Christus, Koning van het Heelal (34^e en laatste zondag van het kerkelijk jaar) (*met Sittards Mannenkoor Si-Tard*)

11.00u pljrd voor Elly Muijters; gestplev v de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; mgr. Harrie Smeets

ST.-MICHELSKERK

Van maandag t/m zaterdag na de ochtendmis Aanbidding Allerheiligste

Zaterdag 19 oktober

9.00u ter ere van Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken voor de zieken en noodlijdenden (D)

Zaterdag 26 oktober

9.00u v Maria Smeets uit dankbaarheid (D); ter ere van Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken voor de zieken en noodlijdenden (D)

Donderdag 30 oktober 10.30-12.00u: OPEN KERK *Loop gerust eens binnen!*

M.i.v. 5 november zijn de doordeweekse missen in de Michielskerk

Zaterdag 2 november Allerzielen gedachtenis van alle overleden gelovigen (*met Canticorum*)

9.00u. Voor onze overleden parochianen: voor hen wordt een kaarsje opgestoken. De namen van de overledenen sinds vorig jaar Allerzielen zullen worden genoemd. ter ere van het Onbevleete Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom(D)

Zondag 3 november 31^e Zondag door het jaar (*met Basiliëkkoor*)

9.30u gestedev voor zielenrust v overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; mgr. Harrie Smeets

Maandag 4 november 8.30u *H. Mis in de Petruskerk*

Dinsdag 5 november

8.30u ev tev. de H. Joseph Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D)

Woensdag 6 november Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken

8.30u tev de H. Joseph voor goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven

Donderdag 7 november Hoogfeest H. Willibrord, bisschop Verkondiger van ons geloof, Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie

8.30u uit dankbh. voor Christus' permanente tegenwoordigheid in de H. Eucharistie (D)

Vrijdag 8 november

8.30u t.e.v. het Heilig Hart van Jezus tot eerherstel (D)

m.i.v. 9 november zijn de avondmissen op zaterdag (18.00u) in de Michielskerk

Zaterdag 9 november Kerkwijding van de Lateraanse Basiliek

18.00u ter ere van Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken voor de zieken en noodlijdenden (D); gestplev voor de zielenrust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; mgr. Harrie Smeets

Zondag 10 november 32^e Zondag door het jaar (*met Basiliëkkoor*)

9.30u voor de overl vd fam. Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid

Maandag 11 november H. Martinus (van Tours) bisschop

8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D)

Dinsdag 12 november H. Josafat, bisschop en martelaar

8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D)

Woensdag 13 november

8.30u tot lof en zegen aan de Heer (D)

Donderdag 14 november

8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)

Vrijdag 15 november

8.30u Voor de weldoeners van de parochie (D)

Zaterdag 16 november

18.00u ter ere van Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken voor de zieken en noodlijdenden(D); gestplev vd zielenrust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; mgr. Harrie Smeets

Zondag 17 november 33^e Zondag door het jaar

9.30u voor de wereldvrede

Maandag 18 november

8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie

Dinsdag 19 november

8.30u voor de wereldvrede

Woensdag 20 november

8.30u voor Jan Streukens vw verjaardag

Donderdag 21 november Opdracht van de heilige Maagd Maria

8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis

Vrijdag 22 november H. Cecilia, maagd en martelares

8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie

Zaterdag 23 november

18.00u pljrd voor Zef en Mia Lumens-Hanckmann; ter ere van Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken voor de zieken en noodlijdenden(D); gestplev vd zielenrust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; mgr. Harrie Smeets

Zondag 24 november CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL (34^e en laatste zondag van het kerkelijk jaar) (met Basiliekkoor)

9.30u voor de wereldvrede

Maandag 25 november

8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld

Dinsdag 26 november

8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen

Woensdag 27 november

8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D)

Donderdag 28 november H. Andreas, apostel

8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis

Vrijdag 29 november

8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D)

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam:
Oude Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.).

Rozenkrans op **dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u**

Zondag 20 oktober 29^e Zondag door het jaar; Heilige Mis b.g.v. het Oktoberfeest (muziek blaaskapel't Trumke en 't Tröötje)

9.30u vd zielerust v/h overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, voor bisschop Harrie Smeets.

Donderdag 24 oktober

10.30u vd kinderen v/d Kinderkrans; v/d vluchtelingen en kinderen in oorlogsgebieden; v/d levende en overleden leden Aartsbroederschap;

Zondag 27 oktober 30^e Zondag door het jaar (basiliekkoor)

9.30u vd zielerust v/h overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; v/h overl. ouders Castro-Schellinx. voor mgr. Harrie Smeets

Donderdag 31 oktober

10.30u v kinderen v/d Kinderkrans; vd vluchtelingen en kinderen in oorlogsgebieden; voor de levende en overleden van de Aartsbroederschap;

H. Mis vanaf 3 nov. in de Michielskerk; géén Mis op zondag in de Basiliek

Donderdag 7 november Hoogfeest H. Willibrord, bisschop Verkondiger van ons geloof, Patroon van de Ned. Kerkprovincie

10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; vd vluchtelingen en kinderen in oorlogsgebieden; vd levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; voor mgr. Harrie Smeets

Donderdag 14 november

10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; vd vluchtelingen en kinderen in oorlogsgebieden; vd levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; voor mgr. Harrie Smeets

Donderdag 21 november Opdracht van de heilige Maagd Maria

10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; vd vluchtelingen en kinderen in oorlogsgebieden; vd levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; voor mgr. Harrie Smeets

Donderdag 28 november H. Andreas, apostel.

10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; vd vluchtelingen en kinderen in oorlogsgebieden; vd levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; voor mgr. Harrie Smeets



Rozenkransgebed

Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30u

Mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl

De Basiliek is via zij-ingang links toegankelijk voor rolstoelers en rollators.

Opgave misintenties vóór maandag 20 november

St. Rosabeeldjes zijn nog steeds verkrijgbaar in het kantoor van de Aartsbroederschap, Oude Markt 20, tegenover de Basiliek.

De basiliek is open van 9.30 – 12.00 en van 14.00 - 16.00u, behalve op maandag.



Als specialisten in betekenisvolle, persoonlijke en eigentijdse uitvaartverzorging, ondersteunen en inspireren wij nabestaanden bij het organiseren van een goed afscheid. Want onze ervaring leert, een goed afscheid helpt je verder ...

In de dagen tussen overlijden en de dag van de uitvaart biedt ons sfeervol en huiselijk ingericht afscheidshuis alle ruimte en tijd om samen te zijn en 'echt te ontmoeten'. Van privé-bezoek of groot condoleancebezoek aan uw overleden dierbare, tot afscheidsceremonie in kleine kring en koffietafel na de uitvaart.

Naast het verzorgen van afscheidsbijeenkomsten in kleine kring in de Hoeskamer, zijn wij specialist in uitvaartceremonies op bijzondere locaties.

Ingrid, Peter en Eric

Voor iedereen een betekenisvol afscheid

Dorpstraat 53 | 6122 CE Buchten
046-8504488 | info@hoeskamer.nl | www.hoeskamer.nl



AFSCHEIDSHUIS DE HOESKAMER

Parochie H. Bernadette -Baandert



Pastoor-deken R. Merckx, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23
ING-bank: NL07INGB0001571973)

ALLERZIELENDIENST IN RK URNENHOF: ZONDAG 3 NOVEMBER 15 UUR

Vanaf september 2013 hebben in de RK Urnenhof bijzettingen plaats gevonden van urnen met as van dierbare overledenen. Iedere bijzetting vindt plaats met een eenvoudige gebedsdienst en ter afsluiting wordt de klok geluid als teken dat de overledene 'thuis' is gekomen. Deze RK Urnenhof is geen opbergkamer of iets dergelijks, maar het is een 'gewijde' begraafplaats. Daarom ook willen wij ons op zondag 3 november a.s. aansluiten

bij het wereldwijde gebed van onze Kerk en houden we in de RK Urnenhof om 15.00 uur de ALLERZIELENVIERING. Er wordt een bidprentje uitgereikt met daarop de namen van iedereen die sinds vorig jaar Allerzielen zijn bijgezet. Het met het parochiekoor Cantate uit Overhoven gefuseerde Bernadettekoor zal deze dienst opluisteren.

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Op vrijdag 1 november (1^e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275.

WEBSITE RK URNENHOF

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen.

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL

* **op maandag tot en met vrijdag:**

- in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur

- in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur,

* **op zaterdagen en zon- en feestdagen:** van 14 tot 16 uur.

Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten

H. Paulusparochie Limbrichterveld / Hoogveld



Pastoor-Deken R. Merckx, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Kapelaan J. Gurrero, Kloosterplein 10 ☎ 0619561396

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 0610279717

Kerkbijdrage: H. Paulusparochie, Kloosterplein 10, 6131 EP, SITTARD

INGbank IBAN NL86INGB0003268633

Rabobank IBAN NL44RABO0147607558

Zaterdag 19 okt 19.00 u 29^e zondag door het jaar

Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zaterdag 26 okt 19.00 u 30^e zondag door het jaar

Voor vrede in de wereld

Zaterdag 2 nov 19.00 u Allerzielen

Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zaterdag 9 nov 19.00 u 32^e zondag door het jaar

Voor vrede en verdraagzaamheid

Zaterdag 16 nov 19.00 u 33^e zondag door het jaar

Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zaterdag 23 nov 19.00 u Christus Koning van het Heelal

Voor vrede in de wereld

Parochiemedelingen H. Paulusparochie

Voor een doordeweekse mis kunt U altijd terecht in de H.Petruskerk.

Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof.

Misintenties voor het volgende parochieblad tot 16 november online: www.rk-kerken-sittard.nl of bij Diaken R. Fleischeuer 06 102 797 17, Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R. Quaadvlieg-Fiddelers.

Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven



Pastoor-deken R. Merckx, Kloosterplein 10 tel. 046 - 4512275

Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

van 10.00-12.00 uur: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard

tel. 046-4583023 email :parochieoverhoven@gmail.com

Kerkbijdrage ING: NL37 INGB 0001 0353 14

Rabobank: NL60 RABO 0147 6355 94

Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga naar de website:

parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream *Klik op het kopje livestream*

De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen: Facebook Kerk Overhoven en Facebook Kinderkoor 'The Voices of Kids

De zondagsvieringen vangen aan om 11.00 uur! De verbinding (beeld) komt online vanaf circa 10.45 uur (rond die tijd kunt u beeld zien).

Zondag 20 oktober: 29^e zondag door het jaar 11.00 uur Samenzang

Overleden ouders Mulders-Den Boer; jaardienst Lambert Heijnen

Zondag 27 oktober: Viering Allerheiligen/Allerzielen 11.00 uur Cantate

Jaardienst ouders Bosman-Geelen en overleden familieleden; voor de ouders Jo en Ria Kroon; voor Leo en Mia Reul, Willem en Elisabeth Verleng, zuster Christina Op den Camp, Louise Boetzkes, Aukje Thomassen

Zondag 3 november: 31^e zondag door het jaar 11.00 uur Samenzang

Voor onze overleden weldoeners

Zondag 10 november: 32^e zondag door het jaar 11.00 uur Voices of Kids

gezinsviering

uit dankbaarheid voor een 90-jarige; voor de Britse Soldaat Alexander Devine

Zondag 17 november: 33^e zondag door het jaar

11.00 uur

Cantate

Jaardienst Marjo Appelmans

Zondag 24 november: Christus Koning v.h. heelal

11.00 uur

Samenzang

GEDOOPT

In onze parochie zijn in september weer enkele kinderen gedoopt

Op 1 september Yara Vluggen

Op 1 september Mila Schipper

Op 7 september Isabella Stevens

Op 29 september Lily Verboord

MISINTENTIES

Als u een misintentie wilt bestellen, dan kunt u een email met de misintentie sturen naar parochieoverhoven@gmail.com Er wordt dan contact met u opgenomen. Ook kunt u de misintentie bestellen via het parochiekantoor: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur Geldersestraat 37 • 6136 AS Sittard Telefoon: 046-4583023

ROZENKRANS

We komen elke woensdagavond om 19.00 uur samen in de Mariakapel om de Rozenkrans te bidden. We staan stil bij de blijde, droevige en glorievolle geheimen, maar ook bij de geheimen van het licht die door Paus Johannes Paulus II aan het rozenkransgebed zijn toegevoegd. Ook zonder eigen rozenkrans bent u welkom om mee te bidden, te mediteren, te luisteren, kortom aanwezig te zijn. U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken.

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Allerheiligen en Allerzielen worden in onze kerk samen gevierd op zondag 27 oktober 2023 om 11.00 uur. In onze parochiegemeenschap herdenken wij dan de overledenen, die vanuit onze kerk zijn begraven of gecremeerd en wiens naam in de gedachteniskapel hangt. Ook zullen er gedachtenisprentjes uitgedeeld worden waarop de namen vermeld staan van de overledenen sinds 1 november 2023



Wij herdenken:

04-11-2023	Tilly Scheeren-Hendrix	86 jaar
11-11-2023	Wil Ubachs	76 jaar
12-01-2024	Piet Zinken.	77 jaar
28-03-2024	Leny Habets-Zinken	86 jaar
17-05-2024	Frans Frissen	71 jaar
08-07-2024	Lenie Bours-Peusen	90 jaar
31-07-2024	Peter Gabriël	75 jaar
01-08-2024	Truus van Heugten-van Lier	93 jaar

GESLAAGDE GEZINSVIERING SINT FRANCISCUS EN DIERENZEGENING

Wij kijken terug op een hele mooie gezinsviering in het teken van de Heilige Franciscus waarbij de kinderen hun knuffeldieren hebben mogen laten zegenen. Dank aan de gezinswerkgroep, het kinderkoor, de jonge organist, klarinetist, priester, kapelaan, koster,



acolieten, de mensen die de lekkernijen hebben gebakken en de hulp bij de koffie, en de mensen die op welke wijze dan ook geholpen hebben, voor alle fijne medewerking! Een heel team was in de weer... Hiervoor zijn wij heel erg dankbaar! Dank !! En onder de stralende zon ☺ heeft

na afloop van de gezinsviering de dierenzegening plaatsgevonden buiten op het grasveldje naast de kerk... Dank aan iedereen!

GEZINSVIERING EN OPTOCHT SINT MAARTEN

Op **zondag 10 november** houden we een gezinsviering in onze kerk met als thema: St. Maarten en delen met een ander. St. Maarten deelde zijn soldatenmantel met een arme bedelaar. De kinderen van de basisschool spelen -indien mogelijk- het spel van St. Maarten. Het kinderkoor "The Voices of Kids" zingt weer passende liedjes. De Eucharistieviering begint op 11.00 uur. Kinderen, ouders en alle belangstellenden zijn weer van harte uitgenodigd!



Om **18.00u** is er een **lampionnenoptocht**. Samenkomst in de kerk. Na een kort verhaal worden de lampionnen gezegend en we trekken in optocht naar het St. Maartensvuur.

Gebed tot Sint-Maarten

*Heilige Maarten,
soldaat, monnik, bisschop,
man van God,*

*Gij die Christus hebt herkend
in een arme bedelaar,
en die in woord en daad
de Blijde Boodschap hebt verkondigd in Gallië,
help ons om God te herkennen
in iedere mens, in ieder kind in nood.*

*Toon ons de weg van barmhartigheid,
dienstbaarheid en gerechtigheid.
Leer ons de vreugde van het Evangelie kennen.*

*Op uw voorspraak bidden wij
om licht en vrede
in de komende donkere tijd,
opdat wij samen met u
ons eens mogen verheugen
in de komst van Gods Koninkrijk,
door Jezus Christus onze Heer.
Amen*

KOFFIE DRINKEN

U bent van harte welkom om op zondag 3 november na de eucharistieviering een kopje koffie te komen drinken.

THUISCOMMUNIE

Op zondag 10 november wordt er voor aan huis gebonden parochianen en voor bewoners van het SGL de thuiscommunie gebracht. Wilt u deze communie ontvangen dan kunt u zich nog opgeven via het parochiekantoor.

PAROCHIECENTRUM

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het pastorale team. kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. *Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com*

VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE!

Mocht u uw kerkbijdrage reeds betaald hebben, dan danken wij u daarvoor! Heeft u nog geen kerkbijdrage betaald, doe het dan nu. Zo kunnen we onze kerk en onze activiteiten in stand houden!

ING: NL37 INGB 0001 0353 14 of Rabobank: NL60 RABO 0147 6355 94

Intenties voor het volgende parochieblad (advent en kerstmis) kunt u tot **woensdag 13 november 2024** aanleveren

Kerkbijdrage overmaken? Ja, graag!

Parochie H. Petrus en H. Michaël: NL51 INGB 0001 0325 40

Parochie H. Paulus, Limbrichterveld NL86 INGB 0003 2686 33

Parochie H. Bernadette, Baandert NL07 INGB 0001 5719 73

Parochie H. Hart, Overhoven NL37 INGB 0001 0353 14

Parochie O.L.Vrouw Geboorte Broeksittard NL52 INGB 0002 2577 29

een vertrouwd gezicht voor al uw vragen

U bent altijd welkom voor
een open gesprek.

Bel 046 - 451 35 72 of ga
naar monuta.nl/sittard.

Monuta  **Wauben**



Theatervoorstelling 'In Gods naam' met Bastiaan Ragas

Toon Hermanstheater Sittard, donderdag 28 november 20.00u

Kaartverkoop

Via de website: www.theateringodsnaam.nl Prijs: € 25

Reeds gereserveerde kaarten kunnen vanaf 14 november worden
afgehaald tegen contante betaling bij het parochiecentrum Vrangendael of
de pastorie Kloosterplein 10.



BISSCHOP BEZOECT DEKENATEN



Bisschop Ron van den Hout is nieuw in Limburg. Daarom maakt hij een half jaar lang een rondgang langs alle dekenaten. De bisschop hoopt op die manier de parochies in het bisdom Roermond te leren kennen. Maar niet alleen het kerkelijk leven, hij laat zich tijdens de bezoeken aan de dekenaten ook bijpraten over sociaal-maatschappelijke en culturele onderwerpen die in Limburg leven. De bisschop bezoekt ons dekenaat op 4 en 5 november. Op maandag 4 november zal de bisschop de gewone dagmis doen in de Petruskerk. Daarna zal hij op de pastorie een uitleg krijgen over de samenwerking binnen de federatie Sittard. Na de maaltijd in

Vrangendael bezoekt de bisschop de federaties Stein en Elsloo en in de avond de federatie Geleen.

Dinsdag 5 november is er o.a. een presentatie door de Gemeente en bezoekt de bisschop enkele sociale projecten in Geleen (Credohuis, Voedselbank). We hopen hem een eerste

indruk te geven over waar we zoal mee bezig zijn. Het gaat bij dit werkbezoek primair om een globale kennismaking.

ALLERZIELENMIS IN DE BISSCHOPPENKAPEL

Met Allerzielen herdenkt de Kerk alle overledenen. Speciale aandacht is er voor degenen die het afgelopen jaar overleden zijn. In parochiekerken worden tijdens Allerzielenvieringen hun namen nog een keer genoemd en de graven gezegend.

Elk jaar met Allerzielen viert de bisschop ook de eucharistie in de bisschoppelijke grafkapel op het Oude Kerkhof in Roermond (nabij de Kapel in 't Zand) Hij herdenkt dan zijn overleden voorgangers. Bijzonder is dat dit jaar oud-bisschop Harrie Smeets in de grafkapel is bijgezet.

Bisschop Ron van den Hout en hulpbisschop Everard de Jong zullen op zaterdag 2 november 's ochtends om 8.00 uur samen de eucharistie vieren in de grafkapel en daarna de grafkelder bezoeken. De viering is voor iedereen toegankelijk.



ACADEMIE ROLDUC OVER HET CHRISTELIJK GEBED

Dit jaar 2024 is een 'Jaar van Gebed'. Tijdens een lezing voor Academie Rolduc op vrijdag 29 november gaat theoloog en spiritueel dr. Bernhard Hegge in op de achtergrond van 'het christelijke gebed'. Bidden is de meest wezenlijke beleving van de persoonlijke relatie tussen de gelovige en God. Vandaar dat het gebed fundamenteel is voor de christelijke spiritualiteit.



In zijn lezing zal Hegge het christelijk gebed van twee kanten belichten. Ten eerste wordt vanuit de meer theoretische vraag 'Wat is het christelijk gebed?' een 'theologie van het gebed' gegeven. Een tweede gedeelte is meer praktisch van aard en bespreekt de vraag: welke moeilijkheden kunnen zich voordoen in het gebed en hoe kan de gelovige er goed mee omgaan?

Dr. Bernhard Hegge is priester van het bisdom Roermond. Hij is gepromoveerd in de Spirituele theologie en hij is docent en spiritueel aan het Grootseminarie Rolduc en het Theologisch Instituut Rolduc.

Datum: 29 november; aanvang: 19:00 uur; plaats: Rolduc;

Inleider: Dr. Bernhard Hegge pr.

Entree: € 5,- (ter plekke te voldoen); aanmelden vooraf via: academie@rolduc.nl

50 JAAR GROOTSEMINARIE ROLDUC

De priesteropleiding van het bisdom Roermond is jarig. Op 8 en 9 december wordt het 50-jarig bestaan uitgebreid gevierd. In de afgelopen halve eeuw werden er aan het grootseminarie Rolduc zo'n 250 nieuwe priesters opgeleid.

Priester worden, is geen vanzelfsprekende beroepskeuze meer. Dat geldt nu, maar dat gold ook al aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw. De Kerk was destijds

volop in beweging. In de jaren na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) werd op allerlei manieren gezocht naar vernieuwing van de Kerk en dat gold ook voor de opleiding van priesters.



Het oude model van een klein- en grootseminarie werd eind jaren zestig ingeruild voor een opleiding theologie aan de Hogeschool, later Universiteit voor Theologie en Pastoraat in Heerlen. Bij zijn aantreden als bisschop in 1972 toonde Mgr. Jo Gijsen zich niet gelukkig met deze nieuwe opzet van de opleiding en hij besloot een nieuwe priesteropleiding op te richten : het grootseminarie Rolduc. Het is deze opleiding die nu haar 50-jarig bestaan viert.

Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse Dies Natalis, die dit jaar op maandag 9 december wordt gehouden. Eregast is dan kardinaal Wim Eijk, de aartsbisschop van Utrecht. Ook wordt die dag een jubileumboek over 50 jaar grootseminarie gepresenteerd. Op zondag 8 december is er

een feestelijke dag voor donateurs van de Paredis Stichting, die het opleiden van priesters en diakens al een halve eeuw financieel mogelijk maken.

PAREDIS STICHTING STEUNT JARIGE PRIESTEROPLEIDING

Vindt u het belangrijk dat er ook in de toekomst goede priesters voor ons bisdom worden opgeleid? Steun dan de Paredis Stichting. Deze stichting zorgt al 50 jaar voor de financiële ondersteuning van het grootseminarie Rolduc. Een gift aan de Paredis Stichting is een investering in de Kerk van morgen. Alle giften, groot of klein, zijn van harte welkom. U kunt er ook voor kiezen om de Paredis Stichting periodiek te steunen. Dit is ook fiscaal interessant. Ook wordt het zeer op prijs gesteld als u de Paredis Stichting in uw testament wilt opnemen. Neem daarover contact op met www.paredis.nl of info@paredis.nl

Pastoraal Team:

Deken Rob Merkx Kloosterplein 10 tel. 4512275

In noodgevallen: tel. 06 25570088

Kapelaan José Guerrero Kloosterplein 10 tel. 4512275

In noodgevallen: tel. 06 19561396

Kapelaan Maxwell Anthony Kloosterplein 10 (tijdelijk)

tel. 4512275. In noodgevallen: 06 85879551

Diaken R. Fleischeuer Patchstraat 2 tel. 06 10279717

Pastoraal werkster Elly Bus-Linssen (Vrangendael)

tel. 045 5721946

Em. past. P. Kerkhofs Leyenbroekerweg 107

Tel. 4008960. In noodgevallen: tel. 06 23077718

Assistent H. Peters In de Camp 3 Broeksittard tel. 4512497

Centrale administratie parochiefederatie: tel. 4512275

Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com

Het parochiekantoor is geopend op maandag en donderdag/vrijdag, tussen 10.00 en 12.30 of op afspraak.

Doopsel:

Aanmelden via Catechist

B. Scholte tel. 4519139 ofwel:

doopsel@rk-kerken-sittard.nl

Huwelijk - Uitvaarten:

Deken R. Merkx: tel. 4512275

Jeugd- & Jongerenpastoraal:

Kapelaan J. Guerrero tel. 4512275

Pastoraal zieken en ouderen:

Deken R. Merkx: tel. 4512275

Assistent H. Peters tel. 4512497

Contact zorginstellingen: diakon

R. Fleischeuer tel. 06 10279717

Pastorale inzet Vrangendael:

E. Bus-Linssen tel. 045 5721946

website:

www.rk-kerken-sittard.nl



Herfstkleuren

foto R. Merky