



Parochieblad

December 2024 - Januari 2025

Contactblad Elisaparochie verschijnt zes keer per jaar – in een oplage van 1600 exemplaren.

Redactie en secretariaat

**Pastoraal Centrum Elisaparochie:
Rembrandtlaan 23,
7606 GH Almelo.**

Tel. 0546 -545040

e-mail: secretariaat@elisapaz.nl

website : www.elisapaz.nl

Het Pastoraal Centrum is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagmorgen van 09:00 tot 12:00 uur. De ingang van het Centrum is aan de Henriëtte Roland Holstlaan.

Secretariaat:

Jos Bos, Theo Bosman,
Jimmy Cress, Gerard Egberink,
Ben Eijsink, Monique ten Heggeler ,

Kerkbijdrage:

Theo Bosman, Gerard Egberink,

Adreswijzigingen, gezinsuitbreiding en overlijden gaarne doorgeven aan het secretariaat. Per mail mag ook.

Bankrekeningnummers voor

- Kerkbijdrage :

NL62RABO 0381 3639.45

- Elisaparochie:

NL77RABO 0102 1234.70

- Caritas PCI-Elisa:

NL21RABO 0171 7807 60

Kopij:

Kopij voor het volgende parochieblad kunt u voorzien van naam en adres, per e-mail sturen naar secretariaat@elisapaz.nl of inleveren op het Pastoraal Centrum vóór 15 januari 2025

De redactie heeft het recht bijdragen te bekorten of niet te plaatsen.

Lay-out: Monique ten Heggeler en/of Jan Körmeling

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het parochieblad berust bij het parochiebestuur en pastorale team

Parochiebestuur

Voorzitter:

Mgr. A.J.J. Woolderink
06-83 79 61 83

Vice-voorzitter:

vacant

Penningmeester:

vacant

Secretaris:

vacant

Bestuurslid:

Mevr. Karen Wind-Platel

Pastoor

De pastoor van de Elisaparochie is bereikbaar op het Pastoraal Centrum en verder via:

Mgr. A.J.J. Woolderink

Wierdensestraat 20, 7607 GH
tel. 06 83 79 61 83

Vicaris.a.woolderink@planet.nl

Noodnummer

Bij een overlijden en vragen m.b.t. een afscheid kunt u bellen met: 0546-54 50 43.

u wordt doorverbonden met een antwoordapparaat; graag duidelijk inspreken.

U wordt z.s.m. teruggebeld door Jan Körmeling.

Kerstmis.....op weg naar vrede

Nog altijd is onze jaartelling verbonden met het Kerstfeest, de menswording van Gods Zoon in onze gebroken aardse werkelijkheid. Het is immers 2024 jaar geleden dat de liefde van God voor alle mensen zichtbaar en tastbaar werd in Christus Jezus.



De uitbeelding daarvan, in de ons zo vertrouwde kerststal is onlosmakelijk met het Kerstfeest verbonden. Die kerststal brengt in beeld hoe de grote God als een arm en hulpeloos kind ter wereld is gekomen. Niet in een bevoorrechte positie, zoals de rijken en welgestelden, niet met machtsvertoon zoals de aardse vorsten....maar in de meest behoeftige omstandigheden. Eigenlijk was er voor Hem geen plaats, zoals het kerstevangelie ons ook duidelijk maakt. En het roept ook de woorden bij ons op van het evangelie van de eerste Kerstdag, waarin Johannes zegt: Het licht scheen in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet aanvaard....de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne maar de zijnen aanvaardden Hem niet. Maar aan allen die Hem wel aanvaardden en in Zijn Naam geloven (*en die Naam Jezus, betekent God is jouw Redder*) Aan allen die Hem wel aanvaardden, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden.

De eersten die Hem wel aanvaardden en in Hem geloven waren eenvoudige mensen, zonder pretenties: Maria en Jozef en de herders. Mensen die hun hart aan God durfden te geven!

En dan klinkt in die kerstnacht uit de mond van de engelen:

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.

Die bekende woorden die we in iedere Eucharistieviering in het Gloria zingen, zijn zowel een oproep, als een belofte. Ze zijn een oproep om aan God alle eer te geven die Hem toekomt en ze zijn een belofte dat God ons Zijn vrede wil schenken. De vrede die zo vaak ver weg is, zowel in de harten van de mensen, maar ook op het wereldtoneel: Gaza...Oekraïne...Soedan en nog zo'n 100 andere plaatsen op kleinere schaal waar zoveel mensen lijden onder oorlogsgeweld. Oorlog is altijd een nederlaag, zei paus Franciscus, alleen de wapenhandelaren winnen erbij en verdienen veel geld aan de

dood van hun medemensen. Zonder God te eren en te luisteren naar zijn stem, die spreekt in ieders geweten, kan er geen vrede komen....niet in ons hart en evenmin in het groot, waar mensen hun toevlucht zoeken tot geweld. Gods belofte van vrede wordt overstemd door agressief en meedogenloos wapengeweld en door menselijk egoïsme, dat een barrière opwerpt tussen de mensen en God die liefde is.

Vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Dat betekent ook, dat we geroepen worden om in Zijn liefde te willen leven...dat er plaats is in ons hart voor Zijn liefde. Oudere vertalingen zeggen ons: **Vrede voor de mensen van goede wil.** Bonae voluntatis...goede wil! Moge het vieren van het kerstfeest ons maken tot mensen van goede wil. Welwillend, open en verlangend naar de vrede die God ons wil schenken.

In die zin wens ik U mede namens het pastoraal team en het parochiebestuur een Zalig kerstfeest en we hopen u te ontmoeten in een van de kerstvieringen.

Vicaris Woolderink

2025: één parochie voor katholiek Almelo

2025 brengt ons een nieuw begin, want op het moment dat ik dit schrijf, wordt ook de laatste hand gelegd aan het gereedmaken van alle benodigde stukken voor de fusie van de Elisa- en de St.-Jorisparochie.

Het nieuwe jaar zullen we dan ingaan als één parochiegemeenschap voor katholiek Almelo onder het patronaat van St. Joris. We hebben deze naam gekozen omdat reeds sinds het einde van de 13^{de} eeuw St. Joris de patroon was van de katholieke parochie Almelo.

We volgen daarmee het voorbeeld van vele gefuseerde parochies die kozen voor de oorspronkelijke patroonheilige van hun stad (Plechelmus voor Oldenzaal, Martinus voor Utrecht, Lebuïnus voor Deventer enz.)

Uiteraard blijven de namen van onze drie kerken hetzelfde: Elisa, Georgius en Jozef.

We wensen elkaar van harte toe dat we als één parochie voor Almelo samen kunnen werken aan een vitale geloofsgemeenschap voor onze stad.

Graag wens ik u en de mensen die u dierbaar zijn van harte een gezegend 2025 toe!

Op Nieuwjaarsdag – het hoogfeest van het Moederschap van Maria – is er één viering voor katholiek Almelo, in de Basiliek om 11.00 uur. Na afloop kunnen we elkaar dan ook persoonlijk het beste toewensen voor het nieuwe jaar, onder het genot van een kop koffie achter in de kerk.

Mede namens de parochiebesturen,
Vicaris Woolderink

Adventsactie

Een nieuwe start vanaf de Advent

Op zondag 1 december begint de Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis.

Vier weken lang steken we elke zondag een extra kaarsje op de adventskrans aan, totdat op zondag 22 december alle kaarsen branden en we twee dagen later Kerstmis kunnen vieren.



Met het begin van de Advent begint in de Kerk ook een nieuw Kerkelijk jaar. We beginnen dan weer aan een nieuwe cyclus van de grote verhalen uit het leven van Jezus: zijn geboorte, zijn doop in de Jordaan, het optrekken met zijn leerlingen, zijn vervolging en kruisiging, de Verrijzenis met Pasen en zijn hemelvaart en de komst van de Heilige Geest met Pinksteren. Dit zijn de drie zogeheten ‘sterke tijden’ van het kerkelijk jaar in een notendop. Op de zondagen daaromheen horen we andere verhalen uit het leven van Jezus. Dit wordt de ‘tijd door het jaar’ genoemd. In de liturgie hebben al die tijden en feesten ook een eigen kleur: wit is voor de hoogfeesten, paars voor de advent en de vasten, rood voor de martelaren en groen voor de gewone tijd door het jaar. Voor half Advent en half Vasten, bestaat ook nog de mogelijkheid om roze te dragen.

Met het begin van het kerkelijk jaar, begint de Kerk ook aan een nieuwe reeks lezingen in de liturgie.

De lezingen op de zondagen zijn verdeeld in drie reeksen: A, B en C. Afgelopen jaar was een zogeheten B-jaar. Dat wil zeggen dat er voor-gelezen werd uit het Evangelie van Marcus. Komend jaar wordt een C-jaar. Dan staat het Evangelie volgens Lucas centraal.

Adventsactie 2024: Voedzame gewassen voor gezonde families

Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis – vraagt Adventsactie aandacht voor voedselschaarste. Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding. Groeiachterstanden door te weinig of eenzijdige voeding kunnen echter levenslange gevolgen hebben. Lokale partners van Adventsactie leren families traditionele lokale landbouwmethodes. De oude technieken zorgen voor een gezonde bodem, een goede oogst en voedzame, biologische gewassen.

Meer informatie: www.adventsactie.nl



Kerstsamenzang

Als voorbereiding op het komende kerstfeest, de geboorte van Gods Zoon in ons midden, is er op **zondagmiddag 15 december een kerstsamenzang**. Deze wordt verzorgd door het Elisakoor.

Wij zijn reeds met enthousiasme aan het repeteren onder leiding van dirigent Willem van Vliet. We hopen er een goed en sfeervol gebeuren van te maken voor alle parochianen en andere belangstellenden.

U kunt vooraf genieten van de bekende midwinterhoornklanken welke op het kerkplein geblazen worden.

Op het programma staan naast de samen­zang, Engelse en Latijnse liederen.

Deze worden afgewisseld met lezingen uit de bijbel.

De muzikale intermezzo's worden verzorgd door de organist Wim de Witte en de fluitisten mevrouw Loohuis en mevrouw Muntinga. Samen zingen is samen verwachtingsvol uitzien naar het komende kerstfeest.

Plaats: **Elisakerk Rembrandtlaan 23**

Tijd: van 16:00 uur tot circa 17:00 uur. (kerk is om 15:30 uur open).

Toegang vrij, na afloop is er een deurcollecte voor een vrije gift.

Houdt u van zingen, dan nodigen we u graag uit om eens kennis te maken met ons koor. De repetities zijn op de maandagavonden.

We zoeken vooral versterking van tenoren en altén.

Het Elisakoor

Kerstsamenzang

“Samen zingend naar Kerstmis “



Zondag
15 December
Elisakerk.

Rembrandtlaan 23 Almelo

Aanvang: 16:00 uur.

Namens het
Elisakoor,
van harte welkom.

De kerk is open vanaf 15:30 uur



OP WEG NAAR KERSTMIS

Zaterdag 21 december 16.00 uur

De kerk is versierd, de kerststal is klaar voor het feest van de geboorte van het kindje Jezus.

Rondom de kerststal is iedereen van harte uitgenodigd.

Het kerstverhaal wordt verteld.

De kinderen in de kerk kunnen meedoen in een kerstspel als herder, koning, engel of schaap.

Het Elisakoor is erbij om samen met alle aanwezigen mooie bekende kerstliederen te zingen.

Voor het naar huis gaan is er chocolademelk, ranja, koffie, thee met iets lekkers.

**Van harte uitgenodigd en welkom:
jongere en jongste kinderen, samen met ouders of
samen met grootouders, parochianen,
iedereen mag komen en meedoen en meezingen!**

Vanaf 15.30 uur is de Elisakerk geopend en kunnen kinderen zich al verkleden. Graag willen we dat de ouders helpen bij het verkleden.



- **Dinsdag 24 december - Kerstavond**
Om 19.00 uur is de 'nachtmis',
voorganger vicaris Woolderink,
met medewerking van het Elisakoor.
- **Woensdag 25 december - Kerstmorgen**
Om 09:30 uur is er een eucharistieviering,
voorganger vicaris Woolderink,
met medewerking van het herenkoor.
- **Donderdag 26 december - Tweede Kerstdag**
Is er géén viering in de Elisakerk.



Vieringen na kerstmis

- **Dinsdag 31 december - Oudejaarsdag**
19.00 uur is er een oudejaarsviering -
Woord- en Communieviering
Met medewerking van het Elisakoor
- **Woensdag 1 januari - Nieuwjaarsdag**
Is er géén viering in de Elisakerk

Vieren en ontmoeten

We hopen weer samen te komen op vrijdag 13 december en 10 januari.
 We beginnen met koffie om 10:30 uur.
 Om ongeveer 11:00 uur houden we een korte gebedsviering in de dagkapel.
 U bent allen van harte welkom.



Bidweek voor eenheid van de christenen

Komend jaar is in januari weer de Oecumenische Viering in de Bidweek voor de eenheid van de christenen. Mede door de sluiting van de Pniëlkerk (Almelo-Zuid) en Noach (Schelfhorst) van de PKN, is in overleg met de vertegenwoordigers van de verschillende kerkgenootschappen gekozen voor één viering voor de stad Almelo.



Deze zal in 2025 plaatsvinden in de **St.- Georgiusbasiliek op zondagmiddag 26 januari om 16:30 u.** Voorgangers zijn: ds Valk van de Doopsgezinde Gemeente (overweging) en Vicaris Woolderink met deelname van vertegenwoordigers van de andere kerkgenootschappen en m.m.v. koren St.-Jozef en Noach. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten achter in de kerk en wordt een kop koffie aangeboden. Deze keuze van een namiddagviering is gemaakt omdat in de praktijk maar een beperkt deel van de zondagse kerkgangers aan de oecumenische viering deelnamen. Door het op de namiddag te plaatsen heeft ieder de gelegenheid om op zondagmorgen of zaterdagavond aan de eigen kerkdienst/eucharistieviering deel te nemen.

Het thema van de viering is: IK GELOOF... naar aanleiding van de gemeenschappelijke grote geloofsbelijdenis (het credo). In 2025 is het namelijk 1700 jaar geleden dat deze werd opgesteld op het Concilie van Nicea (325).

We hopen van harte dat iedereen het belang inziet van een groeiende eenheid onder de christenen in onze gesecculariseerde wereld en daaraan ook actief wil bijdragen o.a. door ons gemeenschappelijk gebed. Het is immers de hartewens van onze Heer Jezus Christus die gebeden heeft: ***Mogen allen één zijn Vader, zoals wij één zijn.***

Ieders aanwezigheid zal een bemoediging zijn voor de ander!
 Vicaris Woolderink

Encycliek over het H. Hart

Onlangs publiceerde paus Franciscus een nieuwe encycliek (rondzendbrief) die zich richt op het Heilig Hart van Jezus, in de context van een wereld “die haar hart lijkt te hebben verloren.” De titel is ‘Dilexit nos’ (Hij heeft ons liefgehad) en dit is de vierde encycliek van paus Franciscus, gepresenteerd op een moment van diepgaande wereldwijde uitdagingen. “De wereld van vandaag is getekend door oorlog, sociale en economische onevenwichtigheden, ongebreideld consumptisme en technologieën die de menselijke natuur dreigen te ondermijnen,” aldus de Paus. Met zijn encycliek roept hij op tot een verandering van perspectief en spoort hij de mensheid aan het meest essentiële te herontdekken: het hart. Hij spreekt de hoop uit “dat de tekst zou uitnodigen tot nadenken over aspecten van de liefde van de Heer die het pad van kerkelijke vernieuwing zouden kunnen verlichten en zinvol zouden kunnen klinken in een wereld die vaak harteloos is”.



Priesterwijding

Een nieuwe priester voor onze regio!

Op 9 november heeft Kardinaal Eijk James Keuben uit Enschede tot priester gewijd in de St.-Catharinakathedraal in Utrecht. Hij zal werken als kapelaan in de parochies van Hengelo, Borne en Delden en omgeving.

We wensen hem veel vreugde in zijn pastoraal dienstwerk.

Verdieping

De evangelielezing over de Emmaüsgangers vind ik een van de mooiste. Telkens weer zie je andere elementen. Twee mensen op weg naar Emmaüs, weg van Jeruzalem. Slechts van een wordt de naam genoemd, Kleopas, de ander blijft naamloos. Misschien welbewust, we kunnen onze eigen naam daar invullen. Als een dierbare van ons gestorven is, heb je naar elkaar hele verhalen. Je kunt het eigenlijk nog niet geloven dat hij of zij er niet meer is. Je hoopt misschien tegen beter weten in dat je op de vele vragen die in je opkomen van hem of haar nog een antwoord krijgt. Soms zeg je ze zelfs hardop en heb je een moment het idee dat hij of zij nog in de kamer of naast je is.

De dagen na het overlijden wordt je geleefd, je moet allerlei dingen regelen, vaak gaan ze in een waas voorbij. Je bent eigenlijk maar met een ding bezig; je verdriet. Ik hoor mensen zeggen, het meest rare is het journaal 's avonds zo onwezenlijk, de wereldse dingen gaan gewoon door. Je hebt daar op dat moment geen boodschap aan. Ook de twee leerlingen vatten het niet en gaan op weg; weg uit Jeruzalem waar het leven gewoon verder gaat. Ze willen er niets meer mee te maken hebben. En dan onderweg voegt Jezus zich bij hen; ze herkennen hem niet. Jezus luistert voor het grootste deel naar hun verhaal. Hij loopt mee en dan zoals gewoon gaan ze samen aan tafel. En ineens wordt Hij herkend, maar is gelijk verdwenen. Ik weet dat velen hopen op een teken van hun dierbare, dat ze iets doen in zijn of haar geest en dan graag een bevestiging krijgen. Maar ja? Soms kleine tekens die je zou willen uitleggen dat er toch meer is. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Het is al weer een paar jaar geleden dat hier in het crematorium in Almelo, toen het verbouwd werd, tijdens de uitvaartviering de hele tijd een pimpelmees tegen het raam zat te tikken, tot het moment dat ik op het laatst de kist zegende; de vogel vertrok. In Borne bij het crematorium lopen in het natuurgebied waar je op uitkijkt paarden. Ik heb al twee keer mee-gemaakt dat ze tijdens de viering met hun hoofden richting de aula stonden. En op het moment van afscheid nemen zich omdraaiden en weglieden. Terug naar hun normale bezigheden, grazen. De Emmaüsgangers gaan terug naar Jeruzalem. Terug naar het normale leven, ze zien weer toekomst door de ervaring die ze in Emmaüs opdeden. Van allen waarvan de namen genoemd werden hebben we de levensverhalen gehoord. Met de meesten van U mocht ik een aantal dagen optrekken. Er is gelachen, gehuild, er was boosheid maar ook dankbaarheid. Natuurlijk er zijn ook pijnlijke momenten waarin jullie het gemis ervaren, aan tafel, bij het thuiskomen, het telefoontje naar elkaar, in bed, bij het winkelen, of het bezoek op de zondag, noem maar op. Of uitgesproken herinneringen die je meest dierbare weer heel dichtbij brengen. Van Afrikaanse culturen kunnen we leren. Zij zeggen: "ieder mens sterft tweemaal. De eerste keer bij de laatste adem. De tweede keer als niemand meer aan je denkt". Gelukkig mogen wij weten dat onze namen geschreven staan in de palm van Gods hand. Hij vergeet niemand. Het evangelieverhaal vraagt ons daarbij te vertrouwen, op die ene die naast je komt lopen, die je meeneemt en weer opbeurt. Iemand die echt in je geïnteresseerd is, die meedenkt. We wensen u allen toe dat u zulke mensen naast u ontmoet, en dat elke herinnering u gaande weg tot troost kan zijn. U gaande weg kracht geeft in het leven.

Jan Körmeling

De kerststal

Mogen we een beetje gelijken op de bewoners van de kerststal...

Een beetje op Maria:
dat je iets mag hebben van haar overgave
in groot geloof.

Een beetje op Jozef:
dat je iets mag hebben van de bescheidenheid en trouw
waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen.

Een beetje op de engelen:
boodschappers van goed nieuws, van vrede,
vreugde en geluk.

Een beetje op de herders:
die hun schapen leiden en beschermen.

Een beetje op de ezel:
luisterbereid en veel verdragend.
Mocht je iets hebben van zijn koppige trouw
om door te zetten op de goede weg.

Een beetje op de os:
het dier dat trekt: we hebben nood aan
voortrekkers en spoortrekkers.

En veel, heel veel op het Kind:
dat ook in jou iets van Hem mag doorstralen
van die onweerstaanbare liefde,
die iedereen verwarmt.

Goed om te weten

Parochiecentrum

Het Pastoraal Centrum is op maandag-, woensdag-, en vrijdagmorgen geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Telefoon secretariaat: 0546 - 54 50 40.

De ingang is aan de Henriëtte Roland Holstlaan.

H. Doopsel

Aanmelding van uw zoon/dochter voor het ontvangen van het H. Doopsel kan door een mail te sturen naar secretariaat@elisapaz.nl. Graag met vermelding van de adresgegevens en telefoonnummer. Na ontvangst van de aanmelding wordt contact met u opgenomen over de voorbereiding en de planning van een doopdatum.

Mis- gebedsintenties

Intenties voor de weekendvieringen dienen vóór vrijdag opgegeven te worden; per mail, per telefoon, of bij een bezoek aan het parochiecentrum. De kosten bedragen € 10,00 per intentie.

Kledinginzameling

Tijdens openingstijden van het parochiecentrum.

Het meubelproject

Niet alleen meubels, maar ook inboedel zoals linnengoed (hand- en theedoeken), beddengoed (dekbed, lakens), servies, bestek, sta- en hanglampen, elektrische apparaten (waterkoker en koffiezetapparaat), witgoed (wasmachine, koelkast, gasfornuis, kookplaat) wordt ingezameld. Van belang is dat alles goed schoon en bruikbaar is.

We helpen hiermee mensen die tijdelijk niet in de gelegenheid zijn om deze goederen zelf aan te schaffen en deze ondersteuning wordt erg gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor bruikbare meubelen die u niet meer gebruikt of kwijt wilt.

Het telefoonnummer waarop het Meubelproject bereikbaar is:
06 - 23 78 66 50



Vieringen december 2024 - januari 2025

01 dec.	09:30 uur	Eucharistieviering Vicariss Woolderink	
08 dec.	09:30 uur	Eucharistieviering Vicariss Woolderink	
15 dec.	09:30 uur	Eucharistieviering Vicariss Woolderink	
21 dec.	16:00 uur	Kinderviering met kerstspel Elisakoor	
22 dec.	09:30 uur	Eucharistieviering Vicariss Woolderink	
24 dec.	19.00 uur	“Nachtmiss” - Eucharistieviering Vicariss Woolderink m.m.v. Elisakoor	Kerstavond
25 dec.	09:30 uur	Eucharistieviering Vicariss Woolderink m.m.v. Herenkeor	Kerstmorgen Gregoriaans
26 dec.		Geen viering in de Elisakerk	Tweede Kerstdag
29 dec.	09:30 uur	Eucharistieviering Vicariss Woolderink	
31 dec.	19:00 uur	Oudejaarsviering Woord - en Communieviering	Oudejaarsdag
01 jan.		Geen viering in de Elisakerk	Nieuwjaarsdag
05 jan.	09:30 uur	Eucharistieviering Vicariss Woolderink	Openbaring des Heren
12 jan.	09:30 uur	Eucharistieviering Vicariss Woolderink	
19 jan.	09:30 uur	Eucharistieviering Vicariss Woolderink	
26 jan.	09:30 uur	Eucharistieviering Vicariss Woolderink	

Dit blad wordt gesponsord door:

Sunbeam Almelo Glasbewassing & schoonmaakdiensten 06 - 26 94 76 02	Yarden Uitvaartverzorging W. de Clercqstraat 89 Tel: 074 - 2913231
Zuiver uitvaartbegeleiding Christel Bruggink Bruns Landweer 14, 7603 TA Almelo 0546 - 805913 mob. 06 - 44 32 27 66 Christel.bruggink@zuiveruitvaart- begeleiding.nl www.zuiveruitvaartbegeleiding.nl	Loogisch <i>Laat techniek voor je werken</i> Altijd en overal. Voor communicatie IT, beveiliging en domotica www.datisloogisch.nl Tel.: 088 - 4800 400
Vredenhof uitvaartverzorging Uitvaartcentrum Vredenhof Willem de Clercqstraat 89 Tel: 0546 - 813334 www.vredenhof.nl	Wies Sanders PuurPersoonlijk Uitvaartbegeleiding Molenkampspark 11a, 7607 LD Telefoon: 06 - 11 28 29 14 www.puurpersoonlijkuitvaart.nl
Brood en Banketbakkerij Deterd Bornerbroeksestraat 284 Tel: 0546 - 812184 Binnenhof 3 Tel: 0546 - 872317	Teham Pongers De complete staalleverancier Diamantstraat 13, Hengelo Tel: 074 - 2915502 www.teham-pongers.nl
Erik Korte uitvaartverzorging Twentelaan 26 7609 RE Almelo Tel: 0546 - 443264	Hillen kantoorefficiency B.V. Twentepoort Oost 1 Tel: 0546 - 812139
Schildersbedrijf Johan Reigersstraat 19 Tel: 06- 30 40 35 26	Tandprothetische Praktijk Schultz Berlagelaan 97 Tel: 0546 - 568090
Vos Hengelsport Ambachtstraat 1 Tel: 0546 - 814708 en 0546 - 815175	Hams Uitvaartverzorging Almloseweg 208, Mariaparochie Tel: 0546 - 561351 info@hamsuitvaartverzorging.nl www.hamsuitvaartverzorging.nl
Wilt u ook sponsoren? Neemt u dan contact met het secretariaat; telefoon: 0546 - 545040	